

KIBRIS'TA SiYASETİN BAZI SORUNLARI

Kıbrıs'ta çok enterasan olaylar yaşanır.

Mesela Kuzey Kıbrıs'ta siyaset sıkışmıştır. Kitleler neredeyse, 40 bin askerin kendilerine karşı dikilmesini bile göze alıp sokaklara dökülebilecek bir yılgınlık ve kızgınlık göstermektedir. En azından böyle bir ihtimal belirmiştir. Bu şartlarda Kuzeydeki YKP, Afrika ve benzeri siyasetlerin sessizliği, KSP'nin

kitlelerin bağımsız faaliyetini teşvik eden yaklaşımına yanaşmaması, CTP gibi olanların KSP'nin bu siyasetine geçit vermemesi gibi. Ve tüm bunlardan sonra, şartlar değişip kitlelerin sokaklara dökülmesi imkansızlaştığında, YKP ve Afrika gibilerinin sokaklarda sokaklara diye avaz avaz bağırması.....

Ama esas enterasan olan bunlar değil!

Esas enterasan olan tamda bu sıralarda Güneyin kapıları ardına kadar açmasıdır!

Düdüklü tencerenin düdüğünü biraz açarsında hava kaçırıp basıncı düşürürsün ya. Onun gibi bir şey. Basıncı artmış düdüklü tencere Kuzey. Düdükten hava kaçırılan da Güney!

Sayfa 2'de

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALIST GERÇEK

26 Ocak Cuma 2007, Yıl 10, Sayı:239 Fiyatı:1 YTL. (KDV dahil) İngiltere: 50 p.

**YAŞASIN ANTI-EMPERYALİST
BİRLEŞİK-ÇERPE HÜKÜMETİ!**
**ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!**

Polis Sivile Bağlanıyor

PEKİ YA SİVİL KİME BAĞLI?

- Başbakan Soyer polis ve itfaiyenin sivile bağlanacağını açıkladı.
- Polis ve itfaiyenin sivile bağlanması, hükümet ve Ankara'nın oynadığı demokratikleşme oyununun bir parçası mıdır?
- Son girişim işgal ve sonuçlarını çeşitli makyajlarla gizleme çabası mıdır?
- Bu ülkede sivil "otoritenin" de TSK'nın, TC'nin yönetiminde olduğunu görmemek mümkün değildir!

- Başa gelen her hükümet TC ve ilgili emperyalist güçlerin istek ve çıkarları doğrultusunda siyaset üretmemiş midir?
- Seçimlere müdahale eden, demografik yapıyı dahi değiştirmeye çalışan, ekonomi ve siyaseti belirleyen TC ve diğer emperyalistler değil midir?
- En ufak bir gelişme karşısında TC'ye gidip icazet alan hükümetler bunun kanıtını oluşturmuyorlar mı?
- Tüm bu gerçekler ışığında soruyoruz; Polis sivile bağlanıyor, peki ya sivil kime bağlı?

YENİLİKÇİLİK, DEVRİMCİ KAPİTALİZM VE DOĞMACILIK!

Bu sıralarda solda yenilikçiler aldı başını gidiyor. Gerçekçi olalım epeydir böyleler bu yenilikçiler. Fakat bu sıralarda iyice azdılar. Ve de azanı tenişir paklar misali iyice dağıttılar.



ZENGİN VE YOKSUL

SİLAHA 3000 MİLYAR \$

Aralık Hareketi' bizde Nazım Beratlı üzerinden CTP'nin başını çektiği, tüm diğer 'sözde sol' partilerimizin de izinde yürüdüğü kapitalizm hayranlığını şu şekilde izah ederler: Kapitalizm çok devrimci, yenilikçi, atılımcı vb.dir.

Disk'in de içinde yer aldığı '10

Sayfa 3'te

Askersizleşme Mi Dediniz?

YKP ve Yeşiller Partisi ortak deklarasyon yayınlayarak Lefkoşa'nın askersizleştirilmesi taleplerinde ortak amaç belirlediler ya, Talat'ın sözcüsü Hasan Erçakıca hemen devreye girerek Kıbrıs'ın askersizleştirilmesi talebini ortaya attı. Ve ardından da Kıbrıs'ın askersizleştirilmesinin Kıbrıs sorununa burjuva-emperyalist çözüm ortamında ulaşmayı hedef olarak gösterdi. Hatta dünyanın askersizleştirilmesinden bile söz ederek büyük bir demagojiye imza attı.



Sayfa 9'da

OKU-OKUT-ELEŞTİR-ABONE OL
Bu Gazete Siz Emekçilerin...

KIBRIS'TA SİYASETİN BAZI SORUNLARI

Kıbrıs'ta çok enterasan olaylar yaşanır.

Mesela Kuzey Kıbrıs'ta siyaset sıkışmıştır. Kitleler neredeyse, 40 bin askerin kendilerine karşı dikilmesini bile göze alıp sokaklara dökülebilecek bir yığın ve kızgınlık göstermektedir. En azından böyle bir ihtimal belirmiştir. Bu şartlarda Kuzeydeki YKP, Afrika ve benzeri siyasetlerin sessizliği, KSP'nin kitlelerin bağımsız faaliyetini teşvik eden yaklaşımına yanaşmaması, CTP gibi olanların KSP'nin bu siyasetine geçit vermemesi gibi. Ve tüm bunlardan sonra, şartlar değişip kitlelerin sokaklara dökülmesi imkansızlaştığında, YKP ve Afrika gibilerinin sokaklarda sokaklara diye avaz avaz bağımaları.....



Ama esas enterasan olan bunlar değil!

Esas enterasan olan tamda bu sıralarda Güneyin kapıları ardına kadar açmasıdır!

Düdüklü tencerenin düdüğünü biraz açarsında hava kaçırıp basıncı düşürürsün ya. Onun gibi bir şey. Basıncı artmış düdüklü tencere Kuzey. Düdükten hava kaçırılan da Güney!

Mümkündür. Bizim MİT demiştir Güneye: Boşverin siz KSP'yi. Onlar üç-beş tane komünist.

Yapayalnız da bıraktık biz onları. Kuzey ayaklanırsa ayaklanmayı biz yönetiriz. Size de gösteririz Kıbrısta PORTAKAL RENKLİ devrim nasıl olurmuş!

Mümkün. Belki bu nedenle Güney kapıları açmak zorunda kaldı? Ama bir diğer neden de, Güneyin burjuva düzeninin Kuzeyin burjuva düzenini korumak zorunda olduğunu bilmesi ve de o burjuva düzeni korumak için her haltı yemeye - bu arada kapılarını tanımadığını ilan ede ede bir hal olduğu KKTC'ye açmaya- hazır olmasındandır da!

Yani Kıbrıs'ta siyaset yaparken Rum-Türk düşmanlığına fazla güvenmesin kimse! Rum-Türk burjuvalar Rum veya Türk işçilere karşı acele tarafından el ele verebilirler!(NOT 1)

Mesela KC'nin AB'ye üyeliğini kim mümkün kıldı? Ferdi yoldaş ve CTP çok dertlidir bu konuda. Denктаş ve UBP takımı tepside meyva gibi sunmuşlar AB üyeliğini KC'ye. Niye ve nasıl? Yanlış siyaset uyguladıklarından. Yanlış diplomasi uyguladıklarından.

Hakikaten de bu işin oluru ederi yoktur. Göz var nizam var KC AB üyesi olacak, KC AB üyesi olursa TC'nin AB üyeliği siyaseti çerçevesinde işleri iyice rahatlamaktan ziyade zorlaşacak, ama buna rağmen Denктаş ve dolayısıyla TC göz göre göre KC'nin AB üyeliğini

onlayan kararları imzalıyorlar -hemde TC'deki Ecevitli, hemde MHP'li hükümetler yapıyor bu işi!

Tıpkı 10 adaların silahlandırılması gibi! Uluslararası hukuka ters. Türklerle Yunanlılar büyük düşman. Yunanistan'la Akdeniz'de eşitlik adına Kıbrıs çıkartması yapılmışmış, ve de bu korunmalıymış, ama

Yunanistan göz göre göre, açıkça, TC'nin gayri resmi onayıyla 10 adaları silahlandırıyor! Veya Yunanistan'daki askeri darbeciler devrilip burjuva demokrasisi yeniden ihya edildiğinde

Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. Bu NATO çerçevesinde TC açısından Yunanistan'a karşı bir sürü avantaj anlamına gelir. Gel gelelim 1980 darbesinden hemen sonra TC'deki generaller juntası Yunanistan'ın NATO'ya geri gelmesini Kıbrıs'ın bölünmesini falanda zorlamadan kabulleniveriyor. Hiç tavizsiz!

Hani Türkiye ve Yunanistan büyük

düşmanları??

Hani ki KC AB üyesidir, AB topraklarının işgaline izin verilemez, ve de TC KC topraklarını işgal etmiştir. Ve de KC üyeliği AB ile TC müzakere etmeye devam etmektedir!

Bu işlerde bir bit yeniği vardır! Ve bu Türk ve Yunan burjuvalarının işçilere karşı ortaklığından da ötedir. Türk ve

Yunanistan burjuvalarının yanında Kıbrıslı Rum ve Türk burjuvalarının da ortak olduğu, başta Amerika ve İngiltere olmak üzere Batılı (AB'liler



dahil) emperyalist burjuvaların genelde dünya, özde de bölgeyi yönetme araçları sorunu, bu araçların temel taşı olarak KRİZİN kaçınılmazlığı ve de gerekliliği sorunu devreye girmektedir. Milletler ve ülkeler arasındaki sorunları bir yandan çözememek, öbür yanda da

çözememek sorunu devreye girmektedir! Çözumsuzlük çözümdür lafının ilk defa Klerides tarafından söylendiğini belirtti R.R. Denктаş. Çözumsuzlük içinde Rumların KC nin tek temsilcisi olarak uluslararası arenada tanınması ve onlar açısından böylece sorunun çözülmüş

addedilmesi anlamında. Biz ise bu tanımlamayı sadece Kıbrıslı Rum burjuvazisinin yukarıdaki tanımlaması



çerçevesinde değil, tüm burjuva güçlerin çözümsüzlüğü çerçevesinde bir çözüm türü olarak ilan etmiştik.

Klerides ne düşünürse düşünsün, çözümsüzlük çözümdür kavramının ardında yatan

bizim önermelerimizdir. Geçerli olan ve durumu tanımlayan bizim yaklaşımımızdır. Klerides hayal aleminde yaşamaktadır. Kendi yaklaşımı çerçevesinde o kadar çözüldüyse sorun, şimdi ki AB'ye de üyediler,

iyice

çözülmüştür sorun - Kıbrıslı Rum burjuvazisi açısından. Hani nerde? Git de Çin'den top al derler adama!

KC'nin AB üyeliği bağında bu günlerde TC Dışişleri Bakanı Gül, KC'nin AB üyeliğini mümkün kılanın da

kendileri olduğunu ilan etti. Bir başarılı eylem olarak -bu konuda bizce ayıp etti, Ecevit ve MHP'nin başarısının üstüne oturmaya kalkıyor açıkça. Genelde yapmaz Gül böyle şeyler, herhalde CHP'nin gensorusuna kızıp yaptı.

Ama göz var nizam var. Biri kapıları açar, öbürü AB'ye üye yapar, diğeri müzkarelere izin verir, biri adaları silahlandırır, NATO'ya girer çıkar, diğeri birşey yokmuş gibi seyredir. "Kimin eli kimin şeyinde" derler Türkler! Kusura bakmasınlar, Türk deyimidir, şunun şurasında hepimizde Türküz ne de olsa!

Devamı var.

NOT 1: Aynı işbirliğinin tarihte çok enterasan başka bir örneği daha vardır. Bilin bakalım Birinci Dünya savaşının sonlarında Bolşeviklerin Kafkas'taki zaferini önlemek için

İttihatçı Türkleri Bakü'ye kadar davet edenler arasında kimler kimler var? Onlar arasında Taşnak Ermeni burjuva katliamcıları var. Ki o sıralarda bir yandan Taşnaklar Türk köylerini yakıp yıkıp Türk köylülerini katlediyor, öbür yandan İttihatçı Türkler Ermeni köylerini yakıp yıkıp Ermeni köylülerini katlediyorlar. Ölen ölü, kalan sağlar komünist olmasın da! Tabii ki insan kimin kimin davetini kabullendiğini de unutmamalı! İttihatçı Türkler Türklerin katliamcılarının

davetini ve isteğini yerine getirmek için Türk köylülerini katletmeyecekleri gayet açık olan Bolşevikleri katletmeye Bakü'ye gidiyorlar! Bu arada Ermenilerin boşa kaldıklarında ne yapacaklarını da gayet iyi biliyorlar - Türk köylülerini kesmek! Tıpkı Taşnak Ermenilerin İttihatçı Türklerin ne yapacağını bildiği gibi!

Ve sorun kendinize bakalım bugünlerdeki soykırım tartışması da neyin nesi oluyor? Ermeni katliamı soykırım olduğu oranda, bunun düzenleyicisi Almanlarla birlikte Osmanlılardır (İttihatçılar). Niye bugünkü Kemalistler, bugünkü Cumhuriyetçiler bu basit olguyu ilan edip, "isterse katliam olsun, isterse

soykırımı, bize ne, bizimli ilişkisi ne, yapanlar Almanlarla birlikte ülkemizi savaşa sürmüş olan Osmanlılar, İttihatçılar, onlar da bizi bağlamaz, biz yeni bir ülke, yeni bir devlet,

yeni bir Krallık değil Cumhuriyetiz" demiyorlar?? Hem de yurtta sulh ve de cihanda da sulhcü türünden!

Gayet basit! Onların sorunu basit bir kendini koruyan milliyetçilik değil, basit bir emperyalistlik! Dış işleri bakanı Gül ne dedi Lübnanla bağıntılı olarak? Lübnan'ın tapusu bizde! Şimdi ki herkes özel mülkiyetin en yüce değer olduğundan hareket ederek eskiden devletleştirilmiş mallara sahip çıkmaya çalışıyor -Doğu Avrupa ve

Rusya, ve de Kuzey ve Güney Kıbrıs- bizim TC burjuvaları da ortadoğuya yatırım yapıyorlar, eski Osmalı'dan kalma 'hakları' terk etmek istemiyorlar. İyi ama sen terk etmezsen eski hakları Ermeniler de terk etmez. Onlar da ister 'insan

hakları' olarak eskiden kalma özel mülkiyetlerini. İşte o zaman soykırım olayı önemli hale geliyor. Soykırım kabullenilirse Ermenilerin özel mülkiyet hakkı üzerinden bir yığın para ödenmek, belki de topraklar geri verilmek zorunda kalınacak. Madem ki prensiptir, iki ucuda keser değil mi? Madem ki sen Kerkük'ü Lübnan'ı vb istersin, birileri de Ağrı dağıni ister değil mi?

Bizim dünya burjuvaları sapıttılar!

Onların bu oyunlarına, işin burjuvalar arası katliamcı savaşlarla biteceği açık olan oyunlarına alet olup da devrimcilik, demokratlıktan dem vurmak birazıcık olmazla iştil, son tahlilde de komünizmin yenilgisine, ezilen milletlerin kurtuluşunun tek yolunun kapatılmasına katkıdır!

Özel mülkiyetin köküne kibrin suyu ekmezsek, burjuva devletlerin köküne kibrin suyu ekmezsek sonumuz hayır etmeyecektir! Hiçbir millet hayır etmeyecektir -Türkler dahil!



YENİLİKÇİLİK, DEVRİMCİ KAPİTALİZM VE DOĞMACILIK!

Bu sıralarda solda yenilikçiler aldı başını gidiyor. Gerçekçi olalım epeydir böyleler bu yenilikçiler. Fakat bu sıralarda iyice azdılar. Ve de azanı tenesir paklar misali iyice dağıttılar.

Disk'in de içinde yer aldığı '10 Aralık Hareketi' bizde Nazım Beratlı üzerinden CTP'nin başını çektiği, tüm diğer 'sözde sol' partilerimizin de izinde

yürüdüğü kapitalizm hayranlığını şu şekilde izah ederler: Kapitalizm çok devrimci, yenilikçi, atılımı vb.dir. Komünizm böyle olamadığı için teknolojik olarak kapitalizmden geri kaldı ve yenildi. Sol kendini yenilemeli ve kapitalizmin bu devrimci özelliğini iyi kavramalı. Bunun gibi bir şeyler. Yanlışsak N. Beratlı ve de 10 Aralıkçılar düzeltirler artık. (Begle begle!)

Gel gelelim gerçeklerin bu tespitle uzak yakın bağı yoktur.

Şu anda mikro çiplerin, yani kompüterlerin icad edildiği bir toplumda yaşamaktayız. Hem de yıllardan beri. O zaman sormak gereklidir, ilerici, devrimci, yaratıcı olan bir toplum düzeni bu teknolojiyle ne yapar? Bunun cevabı komünizm açısından açık ve nettir. Üretim otomatikleştirilir, insanların üretim için harcamak zorunda olduğu

iş zamanı böylece çok az olan günde 4-5 saate indirgenir, insanlar da boluk içinde yaşar. İyi ama şu devrimci, ilerici, teknolojik devrimde durdurulamaz vb olduğu iddia edilen kapitalizm ne yapmakta bu teknolojiyle? Bolca otomatik silah-bomba, pornografi, katilleri yücelten çocuk oyunları. Ve bu arada artan işsizlik, artan iş zamanı -günde 10-16 saat- ve tam bir yoksulluk.



ZENGİN VE YOKSUL



Her sene yoksulluktan dolayı ölen 40 milyon insan -ve de tabii ki yerle bir edilmekte olan bir dünya! Neymiş efendim?? Kapitalizm ilericiymiş!

Bu lafı edenler kapitalizmin kuyruğunu oluşturan burjuva yardakçısı, burjuva kuyruğu, sosyal demokrat burjuva koruyucusu, dolayısıyla da kapitalizmin insan katlinin doğrudan müttefiki olarak ilan edilemezler mi?? Hadi bakalım kendileri cevaplasınlar!

Hadi Nazım Beratlı. AKEL'li yoldaşlarla da tartış meseleyi. 10 Aralıkçılarla da. Kuzeydeki geri kalan sözde solcularla da. Ve cevapla. Yanlışsak düzelt yanlışımızı!

İnternet üzerinden meta olmayan mal satan kapitalizmin hayranı yoldaş!

Gelelim şu dogmatizm lafına

Oldum olası bu tür yenilikçiliğe karşı çıktığımız için oldum olası tüm sözde solcu kesim bizi dogmacılıkla suçlar.



Yukarıda ele aldığımız konuda ise hepsi - Afrikacılarından tut CTP-AKEL'cilerine kadar hepsi-ortaktırlar. Komünizm teknikte kapitalizm kadar ilerici, yaratıcı, yapıcı, başarılı vb olamadı. Kapitalizm bu teknoloji vb işinde 'Marks'ın da dediği gibi' devrimcidir.

İyi ama Marks bu lafı tekerci olmayan, feodalizmi yenmekte olan, feodalizmin yerini almakta olan ve o zamanlarki kapitalizmle bağıntılı olarak etmiştir. Halbuki o



günden bu güne çok zaman geçti! Herşeyle birlikte kapitalizm de değişti. Gölgesinden, yani proleteriyadan korkan, ve de tekelleşerek her alanda

gericileşen ve de gerici olan bir kapitalizm ortaya çıktı.

Bugünkü kapitalizm böyle bir kapitalizmdir. Aşırı derecede gerici, haydut, katil, barbar! İnsanlığın ilerlemesinin önündeki engel odur. Yıkılmalıdır. Ya onu, bugünkü kapitalizmi yıkarız, ya da barbarlıklar içinde

kaybolur gideriz. İnsanlığın geleceği komünizmdir. Ve de başka herhangi bir gelecek planı yapmak ve de onu hayata geçirme iddiasıyla komünizme karşı

savaşmak, insanlık düşmanlığından başka birşey değildir. Bu ne kadar erken kavranırsa o kadar yerinde olur. Her geçen gün tüm insanlık için yıkıma doğru hızlı bir koşunun yapılmakta olduğunun belirtilerleriyle dolup taşmaktadır.

Ya komünizm ya da barbarlık.

Herkesin önündeki seçenek bundan ibarettir!

KABUK DEVLET

Bu da nerden çıktı diyenlerin

Nabi Yağcı yoldaşın Yenidüzen gazetesindeki Kabuk Devlet başlıklı köşe yazısını okuması gerekiyor.

Yazı bizce N. Yağcı yoldaşın yukarıda ele alınan sözde solcularla ortaklığını sergileyen, onun kapitalizm hayranlığını -ve de kapitalizmin mevcut şartlardaki

KAÇINILMAZLIĞINI ilan eden bir yaklaşım. Sovyetler neden çöktü. Basit! Şartlar daha iyisine imkan vermiyordu onun için. Suçlumu ararsın. Arama! Ne Nabi, ne biz ne de Anavatamızın altını üstüne getirerek tam bir insanlık düşmanlığı yapmış olan Troçkist-Buharinist takımı, bunların hiçbirisi suçu değildir. Yıkımın sebebi komünizmi uygulamayan bu

hainler ve onlarla birlikte Anavatamızın yıkımına deyim yerindeyse katkı koyan bizler değiliz. Şartlar! Ve tüm bunlar şartlar safatasının bir safata olduğu ilan edildikten 70 yıl sonra edilen laflar! Komünistler ve komünizm ne hallere getirildi! Değil mi Nabi



yoldaş?

Bizim devlet teorimiz ' Stalin Komünizmdir, Stalin İnsanlıktır' başlıklı.

Az Laf Çok İş!

Lefke'deki CMC atıklarının yarattığı tehlike ve ölümler kamuoyunu geçmişten bugüne meşgul ediyor.

Önce 1999 yılında daha sonra da geçtiğimiz iki sayımızda da yer vermeye çalıştığımız Lefke'deki çevre sorunu, çeşitli örgütler ve duyarlı vatandaşların eylemleri ile tekrardan gündeme oturdu.

AB'nin kuzey Kıbrıs'a gönderdiği 259 milyon Euro'luk paranın "hikmetinden" yararlanmak için midir bilinmez, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, konuyla ilgili olarak Türkiye ve Kıbrıs'tan birçok ilgilinin katıldığı bir toplantı düzenleyerek CMC sorununa çözüm üretmek için yola çıktıklarını açıkladı.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Asım Vehbi, CMC konusunda geçmiş yıllarda Doba adlı bir şirkete bölgenin kiralandığını ancak şirketin ufak tefek çalışmalar dışında bir icraatta bulunmadığını belirtti. Hükümetlerin şimdiye kadar bölgedeki sorun için kalıcı bir strateji çizmediklerini de belirten Vehbi, AB'nin 259 milyon Euro'sunun 900 binlik kısmının CMC kirliliğinin fizibilite çalışmalarına ayrıldığını söyledi.

900 bin Euro'nun da heba edileceği izlenimini veren Vehbi, bu parayla bölgedeki fizibilite çalışması sayesinde bölge resminin tam olarak görülmesini, uzun vadede de bölgenin rehabilitasyonu için mali kaynağın

durumu ile nasıl bir rehabilitasyon yapılması gerektiği konusunda ön fikir almayı hedeflediklerini belirtti.

Yani iddia edildiği gibi 900 bin Euro, bölgedeki çevre sorununun çözümüne giden yoldaki ilk adım değil, çıkmaz sokağa girmenin adımı olacağı benziyor.

900 bin Euro'luk bir "fizibilite" çalışmasından anlaşılan ne yazık ki bu oluyor.

Ve bu 900 bin Euro'luk fizibilitenin kimleri nasıl fizibilite edeceği ise kuşku uyandırıyor!

Türkiye'de de "fizibilite" çalışmalarını yapan Alman şirketinin de Kıbrıs'a

çağrıldığına dikkat çeken Vehbi ile şirket yetkilisi arasında geçen konuşma ise oldukça ilginç...

Vehbi'nin "Böyle bir sorun Almanya'da olsaydı ne olurdu?" sorusuna yetkilinin verdiği yanıt "Sanıyorum ki sizinle konuşuyor olmazdım. Böylesi bir sorunda hiçbir bakan ve daire müdür yerinde kalamazdı" olmasına rağmen, Bakan'ın sorunu çözmemesi halinde



istifa edip etmeyeceği de açıklık kazanmayan olgulardan biri oldu.

CMC konusunda takdire değer çalışmalarda bulunan ve yılmadan uzun

yıllardır çevre mücadelesini sürdüren, bu konudaki samimiyetine inandığımız Lefke Çevre Derneği Başkanı Enver Bildir'in bölgenin tam anlamıyla temizlenebilmesi için 15 yıl kadar bir zamana ihtiyaç duyulduğunu açıklaması ise, bölgedeki çevre felaketinin ne kadar derinleştiğinin bir göstergesi oldu.

Çevre Bakanı Asım Vehbi, Alman şirket yetkilisinin öncelikli alınması gereken önlem tavsiyelerini uygulamaya başlayacaklarını da belirterek bu önlemleri şu şekilde sıraladı;

- Bölgenin karantinaya alınması
- Çevrenin tellenmesi
- Telin üzerinin özel maddelerden oluşan 2-3 metrelik duvarlarla kaplanması

· Bölgeye insan ve hayvan çıkışının engellenmesi

· Bölge içindeki ağır ve tarım arazilerinin bölge dışına çıkartılması

· Tozun insanlarla temasa geçmesinin minimize edilmesi

Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ünal Altunbaş da benzer önlemlerin alınması gerektiğini belirterek önlemlere ek olarak şu noktaların altını çizdi;

· Yağmur sularının bölgeye girmesinin engellenmesi

· Atık maddelerin toprağa ve göletlere deşarjının önlenmesi

· Kuyu sularının periyodik denetimi

· Atık havuzlarının buharını dışarı çıkartmayacak, yağmur suyunu da geçirmeyecek şekilde izole edilmesi

Bakanlık ve beraberindekiler, CMC konusunda harekete geçtiklerini ilân ediyorlar.

900 bin Euro'luk ödeneğin gerçekten bölgedeki sorunun çözümü için en azından "adım atmada" kullanılıp kullanılmayacağı ve bölgedeki sorunun üzerine gerçekten gidilip gidilmediğini gazetemiz başta olmak üzere konuyla ilgili tüm insanların takip edeceğinden şüphemiz yoktur!

Az lâf, çok iş!



KTAMS'ın Tartışmalı Kongresi Sonuçlandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulu ile yeni yönetimini belirledi. 512 delegenin oy kullandığı genel kurulda elli adaylık yönetim kuruluna otuz ve boşta kalan onur üyeliğine de bir üye getirildi.

Genel kurulda yaşanan tartışmalar ise ilgi çekici nitelikteydi. Mali sekreter

Muzaffer Kasaboğlu genel kurulda söz alarak yönetime eleştirilerde bulundu. Kasaboğlu, 14 yıldır sendikada profesyonel olarak çalıştığını, ancak son dönemde kisinin bu görevinden

uzaklaştırılmaya çalışıldığına şahit olduğunu belirtti. Kasaboğlu, sendikanın salon inşaatındaki ödemelerde sendika tüzüğüne aykırı olarak yasadışı çekle ödemeler yapıldığını ileri sürerek bu konuyu dillendirmesi nedeniyle sendikadaki profesyonellik görevinden cezaevindeki gardiyanklık görevine geri gönderildiği iddia etti.

Muzaffer

Kasaboğlu'nun iddialarına karşı söz alan KTAMS Genel Sekreteri Yeşim Kubilay ise olağanüstü genel kurulun Kasaboğlu'nun şahsına dönük değil, delege listelerindeki yanlışlıkların



giderilmesi için yapıldığını iddia ederek, olağanüstü genel kurula gidilmesi kararı alındığında, toplantıda Kasaboğlu'nun da yer aldığını ileri sürdü. Kasaboğlu'nun iddiaları gündeme geldiğinde KTAMS eski genel sekreteri Suat Keskin'in istifa edip araştırma istediği ve araştırma sonunda yolsuzluk tespit edilmediğini de iddia eden Kubilay, profesyonel sendikacılık görevinden alınması ile bu olayın bağının bulunmadığını belirtti.

Tartışmalı geçen genel kurul sonucunda KTAMS'ın genel başkanlığını Ahmet Kaptan sürdürmeye devam ederken, yeni

yönetimde şu isimler yer aldı;

Ahmet Kaptan, Tijen Gülle, Yeşim Kubilay, Suat Keskin, Filiz Tayfun, Veli Garanti, Ahmet Varoğlu, Mehmet Envergil, Ulu Zeki, Mustafa Kurtafalı, Hüda Hüdaoğlu, Umure Örs, Tekin Dağal, Nurettin Balkanlı, İbrahim Gencal, Ergin Özen, Salih Gökpınar, Erkan Okandan, Hasannur Kurtel, İbrahim Solmazcan, Yaşar Karaca, Kemal Deniz Dana, Ceyhan Özyıldız, Hasan Çakmak, Erhan Berksel, Adnan Aktan, Mehmet Biliz, Ziya Salman, Zafer Özkader, İbrahim Oduncuoğlu ve onur kurulu üyesi Halil Anıldı.

DOĞMAYAN ADAM

Aydın Adamoğlu

Belâya girmeden olmaz ki.

Nasıl kazanılır hak başka türlü?

Nasıl alınır sermayenin pis tırnaklı parmaklarından çalınmış emeğin ahı?

Direnmeden zorbalara emirlerine, hakaretlerine, alaylarına, gülmelerine

Belâya girmeden olmaz ki başın.

Sırf o ekmeği almak için bakkaldan iş çıkışı.

Arabaya 2 de galon benzinciden.

Doğum masrafı, okul masrafı, nişan, evlendirme falan derken

Oldun mu 60.

O dokunmayan yılan sana, 1000 yıl daha mı yaşasın?

Senin başın eğik kalmış. İstesen de doğrulmaz.

Boynun kireçlenmiş boynun.

Kaldırıp da bakamadığın için kompradorun iğrenç yüzüne.

Şimdi etrafta ne çocuk kaldı paylaşacak o ekmeği

Ne de o kurt dürter sürmek için 4 çekişli BMW' yi.

Çocukların da ekmek derdinde iş çıkışı.

Tıpkı senin gibi, 2 galon benzin peşinde.

Oysa onlar kurtulacaktır bu rezil dilencilikten,

Sen kaldırmış olsaydın başını zamanında sömürüye.

Belâya girmeden de yaşanılır yaşanmaya, yaşanmaz demiyorum.

Seninki gibi aşağılık, onursuz.

Söz aramızda

Benim başımdaki belâ, dikenli sevda gülü.

Fırtınaların en delisi, benim Nisan esintim.

Fokurdayan korkunç cehennem, lâvantalı jakuzim.

Senin, suya sabuna dokunmayan belasız başın bir tek işe yarar bu saatten sonra artık

Tembel tembel, sabah akşam kaşınmaya.

Düşünce, iki omuz arasındaki şiş bir çıkıntıda oluşur çünkü.

Asi tohum orada patlar.

Orada filiz atar.

Orada olgunlaşır.

Ve özgür insan orada doğar önce.

Doğum gününü de kutluyorsun fukaram

Mumların ışığında 'İyi ki doğdun'u çağırıyorlar sana.

Ne kadar acı.

Sen hiç doğmadın ki.

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



**Vergimizi
Ödüyüz, Ama
Paralı Eğitim Daha
da Yaygınlaşıyor!**

Elektrikten Sonra Suda da Sıkıntı Başlıyor

Gönyeli Şebeke İyileştirme ve Takviye, Türkmenköy-Dörtyol İçme Suyu İsale Hattı ile Güzelyurt İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı Yenileme projelerinin sözleşmeleri geçtiğimiz hafta sonu Çevre Bakanlığı ile Muratolar Ltd. Müteahhit Ceyda Construction ile Kayas Construction Ltd yetkilileri arasında imzalandı.

Devletin su sorununu da özel şirketlere devretme yoluyla "çözme" girişiminin nedenleri merak konusu olurken, Çevre Bakanı Asım Vehbi'nin Kıbrıs'taki su sorununa dönük açıklamaları gündeme oturdu.

Jeoloji, Maden ve Meteoroloji dairelerinden gelen bilgiler ışığında KKTC'nin

önümüzdeki günlerde yağış azlığı nedeniyle su sorunu yaşayacağı ve bu nedenle suyun verimli kullanımına dönük projelerin hayata geçirildiğini belirten Bakan Vehbi, sadece evlerin şebeke

sularının değil, tarımda kullanılan sulama sularının da nasıl verimli ve ekonomik kullanılacağı konusunda da açıklamalarda bulunacaklarını söyledi.

Elektrik enerjisinin yetersizliğini de elektrik kullanımını lüks tüketim ilân ederek çözümleyen hükümet, su sıkıntısının yaşanması durumunda ne tür ekonomik ve verimli kullanım önlemleri alacağını henüz belirtmedi.

Elektrik enerjisinin verimli ve ekonomik kullanımı için alınan önlemlere baktığımızda, elektriğin inanılmaz boyutta zamma maruz kaldığını ve neredeyse hiç elektrik kullanılmamasının salık verildiğini görmekteyiz.

Aynı durumun su kullanımı konusunda da yaşanıp yaşanmayacağı yakın bir zaman içinde belli olacaktır.

Kıbrıs gibi su kaynakları bakımından sıkıntı yaşayan



ülkelerin birçoğu, suyu kesmek veya suyu aşırı pahalılandırarak kullanılmasını engellemek yerine, su üretme yoluna gitmektedirler.

Tıpkı geçtiğimiz hafta gazetemizde yer verdiğimiz gibi, elektrik kullanımında dev jeneratörlere para yatırmak yerine, Kıbrıs gibi güneşi bol olan bir ülkede elektrik enerjisinin güneş

pilleri veya merkezi bir güneş elektrigi sistemi ile karşılanabileceği belirtilmişti.

Aynı durum su sorununun çözümü için de kullanılabilir.

Bu kadar basit bir coğrafi olguyu ve başka ülkelerin deneyimlerini göremeyecek

kadar acizleşen hükümetimiz, suyun ekonomik ve verimli kullanımı adı altında, elektrikte gittikleri uygulamalara gideceklerinin sinyallerini vermektense, anavatanlarından ve AB'lerinden gelen ve de nerelere harcandığı belli olmayan kamyon yükü paraları, böylesi bir işe yatırmalıdır!

Halkın cebinden kesilen ve kendilerine su olarak da döneceği iddia edilen vergiler de patronların ceplerine kredi ve teşvik primi olarak değil, deniz suyunu rehabilite ve rafine edip içme ve kullanma suyu sağlayacak tesislerin inşasına harcanmalıdır!

Bu yapılmamış, su sorunu da elektrik sorununda olduğu gibi "su kullanmak lüktür, su kullanmazsanız su sorunu da kalmaz" mantığına hapsolüp kalacak ve halk en temel ihtiyacı olan suya bile hasret bırakılacaktır!



SOSYALİST GENÇLİK

26 Ocak Cuma 2007, Yıl:3 Sayı: 102

KSP GB Haftalık Yayın Organı



Kıvılcım

Soyer'in Devrimci Değerleri

Başbakan Ferdi Sabit Soyer'in 21 Ocak tarihli Kıbrıs gazetesine verdiği röportaj, toplumun geniş kesimleri arasında yankı uyandırdı.

Röportaj, Soyer'in gençlik yıllarındaki devrimciliğinden, yediği dayaklardan sözü açarak, CTP'nin kimi çevrelerce iddia edilen ancak kırıntısına bile rastlanamayan "devrimci olduğu" tezini kuvvetlendirmeye çalışıyor.

Soyer röportajda devrimciliğin tanımını yapıyor.

Soyer'e göre devrimciliğin tanımı şöyle;

"Alternatif bir görüşün, mücadelecisi ve onun kararlı bir savunucusu olarak, bunu kendiniz için yapmazsınız. O idealler ve düşünceleri halkınızla paylaşır, yaşama geçirmek için bu mücadele biçimini sürdürürsünüz. Bunları da madazori yapmazsınız. Önemli olan siyasal mücadelede, görüş ve düşüncelerinizi paylaşmaktır. Devrimci eylemin en büyük eylemi bence bir insanla görüş ve düşüncelerinizi paylaşmaktır. Konuşmaktır, bilimsel olarak okumaktır, okuduklarınızı başkaları ile paylaşmaktır. Başkalarının değerlerine ve bilgilerine saygı duymak ve onları sizin değerlerinizle sentezleştirmektir. O yüzden, devrimci mücadelede miting, yürüyüş ya da direniş bir sondur. Dolayısı ile şimdi Başbakan olarak bulunduğum noktada, ideallerimizi, hedeflerimizi çok büyük halk kitleleri ile paylaştık. Şimdi bu değerlerin yaşama geçmesi için mücadele ediyoruz"

Devrimciliğin bu kadar naif görülmesi, devrimlerin sınıf mücadelesiyle olan bağının kopartılması ve devrimcinin somut olarak bir sınıfın davasının tutarlı, azimli, bilinçli ve militan bir parçası olması olgusunun üstünün "devrimci" Başbakan tarafından karartılmasını bir yana bırakalım...

Soyer'in bir başbakan olarak idealleri ve hedeflerini çok büyük halk kitleleriyle paylaşması ve bu değerlerin halk için hayata geçmesi için mücadele ettiği sözü burada daha fazla önem kazanıyor.

Nedir Soyer'in devrimci değerleri?

Soyer, Başbakan olduğu günden beri hangi değerleri devrimci değerler olarak görüyor ve hayata geçmesi için mücadele ediyor?

Örneğin; 860 YTL'lik sadaka misali asgari ücret devrimci değerlerin ve halkın çıkarının neresindedir?

Veya ülkenin başbakanı eğitimden sağlığa, barınmadan ulaşıma dek her zorunlu yaşam alanının paraya tâbi kılınmasını, özelleştirmeleri ve işsizliği devrimci değerlerin ve halkın çıkarının neresinde görüyor?

Şunu da soralım; devrimci başbakan, ülkenin dağlarının bile kâr için kevgire çevrilmesini, ülkenin

kumarhane-fuhuş-uyuşturucu cennetine, devrim öncesinin Kübasına çevrilmesini, mafyayla bile hesaplaşamayan, Susurlukçuları aklayıp paklayıp özgürlüğüne kavuşturan bir yönetimi devrimciliğin, o değerlerin ve halkın çıkarının hangi alanına koyuyor?

Soyer, 74 işgalini Barış Harekâtı, TC'nin sömürgeci faaliyetlerini ortak tarihsel, kültürel bağlar ve TC ile sıkı işbirliği olarak adlandırıp sahiplenmeyi/sahiplendirmeyi devrimciliğinin ve halkın çıkarının neresine sığdırıyor?

Ülkenin yabancı asker, üs ve silâh deposu haline getirilip halkın arzu ve taleplerine ipotek konmasını aklayıp durma faaliyetini temel almak devrimci değerlerin ve halkın çıkarının hangi satırında yazıyor?

Röportajda da görüleceği üzere gerici KKTC anayasasını sahiplenip, TC askerinin de adada kalması gerektiğini savunmak, Soyer tipi devrimcilik anlamına mı geliyor?

Soyer'e oy verenlerin bekledikleri, ümit ettikleri idealler bunlar mıydı acaba?

Ya da Soyer, halkın talepleri ve koşullarını hiçe sayarak büyük güçlerin çıkarları için mücadele mi ediyor yoksa?

Sorular çoğaltılabilir ve çoğaltıkça da Soyer tipi devrimciliğin foyasının meydana çıkacağı aşîkârdır.

Soyer'in Aysu Basri'nin Genelkurmay'ın açıklamalarının ve geçici 10. maddenin devrimci bir gelenekten gelen ve şu anda başbakan olan bir insan için sindirilmesinin güç olup olmadığı sorusuna verdiği yanıt ise ibret alınacak türden...

"Kuzey'de de Güney'de de ordular olacaktır ve bu bir gerçektir. Bu ordular bu noktada sivil yönetimle, halkla, anayasanın demokratik kuralları içinde kendi varlıklarını sürdüreceklendir."

Gerçeklerden hareket eden başbakan, aslında gerçeklerin üstüne okkalı bir siva atıyor...

Kuzey ve güneydeki işgalci orduların, her iki kesimi yöneten güçlerden birisi olduğu gerçeğini söylemiyor Soyer...

Fili işgal altında olmayan bağımlı ülkeler ile büyük emperyalist devletlerde bile gerçek bir demokrasi olmadığını bir yana bırakalım, işgalci orduların egemenliğindeki sivil yönetimlerle, işgali altında tuttuğu halkla birlikte demokratik kurallar çerçevesinde bir arada durmasını savunuyor Soyer...

Gerçekçi mi?

Hangi işgal altındaki ülke işgalcisiyle bu denli güllük güllüştürme yaşayabilmiştir?

İşgalcinin gerekliliğini kanıtlamak adına ileri sürülen tezlere bakar mısınız?

Bunlar da devrimci ve gerçekçi değerler olsa gerek...

10. maddeden, işgal ve emperyalistlerle bağımlılık ilişkilerinden rahatsız olmayacaksınız, halkın emperyalist baskı ve sömürü altında yaşamasını yani tamamen anti-demokratik bir durumu tamamen anti-demokratik bir anayasanın güya demokratik ilkeleriyle açıklayacaksınız ve bunun adı uğruna mücadele verilen devrimci idealler olacak?!

Soyer bunların yanı sıra, hükümete geldikten sonra ülkede yaşanan değişimleri peşi peşine övünerek sıralıyor.

Neymiş değişenler?

Artık kimse askeri mahkemelerde yargılanmıyormuş ama belirtelim ki yargılanmayacağına da garantisi yok, bu nokta ise Soyer'in umrunda değil.

Meclis önüne göstericilerin gelmesi artık engellenemiyormuş, ama belirtelim ki engellenmeyeceğinin garantisi yok, ülkedeki hareket sifirlanmış, sendika ve kitle örgütlerinin çok büyük çoğunluğu hükümetçileştirilmiş, bu yüzden de rejim tehlike altında değil, bu nokta da Soyer'in umuru değil...

İnsanlar artık siyasi ve sendikal duruşlarında ötürü baskı altına alınmıyormuş, ama belirtelim ki alınmayacağına garantisi de yok, ve örneğin grevdeki KTOEÖS üyesinin evi bomba imal ediliyor diye polis baskınına uğruyor ama bu Soyer'in hiç umrunda değil!

Artık krediler, topraklar, vatandaşlıklar dağıtılmıyormuş, ama bunun da gerçek olmadığını belirtelim ki bunu herkes de görüyor, iş çevreleri kredilerin kaymağını, müteahhitler ve benzerleri Rum mallarını rantta çeviriyor, ve örneğin bir Susurlukçu faşist mafya devrimci başbakanın ülkesine elini kolunu sallayarak girip birileriyle hızla evlenerek vatandaşlığın kapısını aralıyor, Soyer'in gerçekçi gözleriyse bunları asla göremiyor...

Kıbrıs Türk halkı artık kendi kaynaklarıyla elektrik santrali getiriyormuş, ama belirtelim ki bunun ederi de yine elektrik faturalarına, astronomik faturaları ödeyemeyen evlerin karanlığa gömülmesine, santral yerine daha ucuz ve verimli elektrik elde edilebilecek yöntemler yerine masraflı ve verimsiz yolların denenmesine, ve belki de dünyada bir ilk olarak elektrik kullanımının lüks addedildiği bir ülke olmamıza Soyer'in kulakları da kapalı kalıyor...

Devrimci başbakanın devrimci değer ve idealleri bir gazetenin sütunlarında işte böyle sıralanıyor...

Adeta bir ibret belgesi gibi...

Soyer'in devrimciliğinin sınırları, insanca, hakça, özgürce bir yaşamın kurulduğu yerde bitiyor...

Soru

Hrant Dink'in katili sadece 17 yaşındaki bir çocuk mudur?

Polemik

Sigara ve içkiye yapılan %300'lük zam, devletin halkın sağlığını çok düşündüğünü mü gösteriyor, yoksa insanları bu maddelere bağımlı kılıp ücreti ne kadar artırırsa artırsın satışının sağlanması mı hedefleniyor?

Üniversite Günlüğü

DAÜ-KÖB neden sisteme muhalif olmaktan köşe bucak kaçıyor?

SİNİR KÜPÜ

Mağusa Lionsları hastaneye 12 bin YTL'lik bağış yapmış
Girne Lions klübü hastaneye dört oda döşemiş.

Bu boş oturmaktan canı sıkılan zengin tazelerin işyerleri, klüpleri de emekçi halka boy boy döşemiyor mu?

Hastane yetkililerinin ağızları kulaklarına varmıştır kesin.

Dört oda bunlar için ne ki? Bunlar dört saray bile döşeyebilirler.

Milletin sırtından cebe atıklarının artıklarının artıklarını hastaneye vermişler.

Sevinmeyin!

Bunların servetlerine el koyduğumuz gün kaç bin tane hastane yapılacağı ortaya çıkacak!

Lionsmuş...

Aslanların benim..

Kükreyin de göreyim sizi!

KTTO yine köpürdü! Kıbrıslı Türkler'in ticaret kapısını açın diyorlar.

Sıkışıp kaldınız mı yoksa küçücük adada patroncuklar?

Dünyanın malını mülkünü yediniz daha mı doymadınız?!

Asgari ücretle yaşamak nasıl bir şeydir bilir misiniz?

Yok yok, siz en iyisi ticaret

yapınız!

Bir şeyler alıp satınız.

Üçe alıp beşe kakalayınız.

Beşe alıp yetmişe ittiriniz!

Gene de doymayınız!

Bu dert beni verem eder canlarım ciğerlerim!

LTB suyu ödemeyenlerin suyunu kesiyor.

Elektrik zaten başa bela.

Tüp gazı da kafamıza atın tam olsun!

Kireçli dandik suyu kestiklerine mi yanalım,

Doğal kaynakların bize parayla satılmasına mı,

Yoksa suyu açtırmak için de ayrıca 50 YTL açtırma parası kesilmesine mi?

Bizim vergiler yol-sü-elektrik olarak bize geri dönüyor gerçekten...

Ama o da parayla...

Karar verdim denizde yıkıyorum bundan sonra!

Denize de mi para be?!

Yol yapılıyor ağaç kesiliyor.

Apartman yapılıyor ağaç kesiliyor.

Her halükarda bu memlekette ağaç kesiliyor.

Asker, şov olsun diye bol bol ağaç diyor.



Asker halkın üzerinde tehdit oluşturacağına, kendine "muhalefet" edenlere baksın.

Bakin siz ağaç dikiyorsunuz, onlar da keşiyor.

Sonuçta size karşı "iş yapıyorlar".

Hadi onların da üzerine gitsenize?

İşinize mi gelmiyor?

Bırakınız yapsınlar, bırakınız kessinler, bırakınız talan etsinler felsefesi galiba askerin de felsefesi olmuş...

Hay dilimi eşek arısı soksun ne dedim ben?

Söktükleri köprüyü üstüme inşa edecekler Allah beni yaksın!

Sinemalarda "Yandım Ali" filmi oynuyor.

Filmi beğenmedim.

Alternatifini çekeceğim.

"Bittim Talat", "Kavruldum Ferdi", "İşgale Uğradım Kemal" gibi film isimleri var aklımda...

Hangisini çeksem acep?

"Ezilen ulusun dörtbir yandan sıkıştırılan burjuvazisi, elbette harekete geçer. 'Kendi halkı'na başvurur ve, kendi sorununu tüm halkın sorunuymuş gibi göstererek, avaz avaz 'vatan'ı yardıma çağırmaya başlar."
J. Stalin

SOVYETLER BİRLİĞİ KOMÜNİST PARTİSİ (BOLŞEVİK) TARİHİ KISA DERS

Bölüm: 9

III. Bölüm

Sayı 238'den devam...

Bu grevler sonucunda tedirginliğe kapılan çar bir manifesto yayınlamaya, yurttaşlık özgürlüklerinin sarsılmaz temellerini, gerçek kişi dokunulmazlığını, vicdan ve söz özgürlüğünü, toplantı ve örgütlenme özgürlüğünü vaat ediyordu.

Buna rağmen, bu manifesto bir kandırmacaydı. Çar vakit kazanmak için bir manifesto yayınlamıştı.

Manifesto ilan edildiği halde ileri çarlık rejimi işçileri, devrimci aydınları ve öğrencileri alenen hırpaladı ve katletti, toplantı yerlerini ateşe verdi ve halk toplantılarına ateş açtı.

Bolşevikler bu olanlardan sonra, halkı Çar'a karşı silahlanmaya çağırdı.

Ülkenin hemen her yerinde, "İşçi temsilcileri Sovyetleri" kurulmaya başladı. Devrim için artık gün sayılıyordu.

Ekim ve Kasım 1905 boyunca kitlelerin devrimci mücadelesi muazzam bir güçle gelişmeye şahit olundu.

Devrim, silahlı ayaklanmanın eşiğine vardı. Bolşevikler kitleleri Çara ve büyük toprak sahiplerine karşı silahlı ayaklanmaya çağırıyor, onlara bunun kaçınılmazlığını anlatıyordu. Ülkeye gizlice silah sokuldu, işçilere silah kullanmayı öğretilti.

Kasım 1905'te Lenin Rusya'ya geri döndü. Çarın jandarma ve casuslarının tuzaklarından gizlenerek, silahlı ayaklanma hazırlıklarında doğrudan rol aldı.

Tüm bu hazırlıklar devam ederken, Çarlık hükümetinde boş durmuyordu. Japonya ile anlaşma yaparak, durumunu düzeltti ve işçi ile köylülerin üzerine saldırmaya başladı.

Moskova'daki büyük devrimci siyasi grev, 7 Aralık'ta başladı. Fakat grevi bütün ülkeye yayma çabaları başarısız kaldı ve bu durum ayaklanmanın başarı şansını daha başından azalttı. 9 Aralık'ta Moskova'da ilk barikatlar görüldü. Çok geçmeden sokaklar barikatlarla doldu. Bolşeviklerin Moskova Komitesi tutuklandı. Silahlı eylem, birbirinden kopuk, tek tek semtlerin ayaklanması biçimini aldı.

Silahlı ayaklanmalardan sonra, Menşevikler ve Bolşevikler durumu farklı şekillerde yorumladılar.

Menşevik Plehanov, Partiyi "Silaha sarılmamalıydı" diye suçladı. Menşevikler devrimin, ayaklanma olmadan da başarılabilceğini iddia ediyorlardı.

Bolşevikler ise böyle bir değerlendirmeyi ihanet olarak damgaladılar. Ve Lenin bunun üzerine yaptığı açıklamada; "Tam tersine, silaha daha kararlı, daha enerjik ve daha saldırgan bir şekilde sarılmalıdı; kitlelere salt barışçı bir grevle yetinmenin imkansız olduğu, korkusuz ve amansız bir silahlı mücadelenin zorunluluğunu kavratılmıydı" dedi.

Devamı gelecek sayıda...

Künye: Sosyalist Gençlik, Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi yayın organıdır.

Ücretsiz olarak, Kıbrıs'ta Sosyalist Gerçek gazetesi eki olarak ve elden dağıtılır.

Park a

Ziya Çelik

Yeter Be!

Hrant Dink, Agos gazetesi genel yayın yönetmeniydi.

TC resmi ideolojisiyle (özellikle tarih alanında) ters düştü.

Orhan Pamuk gibi "sansasyonel" bir açıklama yapıp ardından -tabir yerindedir- kıvrımadı.

Ermeni asıllıydı.

Tipik sağcı Ermeniler gibi, Ermeni diasporasının, büyük sermaye çevrelerinin güdümünde siyaset yapmadı.

TC ile, Ermeni diasporası ile, TC'nin kuzumukları ile, türlü faşist örgütlerle, yumurtacıbaşı Kemal Kerinçsiz ekibiyle, TCK md. 301 ile kafa kafaya geldi. Faşist değildi...

Besleme değildi...

Kontr-gerilla gazeteciliği yapmadı...

Aydındı, demokrattı, ilericiydi, doğru bildiğini yazdı, çizdi...

Tüm bunlar, ülke içinde tecrit ve hedef ilân edilmesine yetti...

'90 doğumlu bir veledin elinde 7.65'lik tabanca...

Kamera kayıtları, beyaz bereli veledi boy boy gösteriyor ekranda...

Çocuk yakalanıyor 32 saat içinde...

2600 adet tehdit mesajı almış bir gazeteciyi o anlı şanlı istihbarat örgütlerinin "çalışmalarına" rağmen hayatta tutmayan devletin valisi,

"Güvenlik güçleri çok iyi çalıştı, bakın nasıl da yakaladık zanlıyı" diye mikrofonlara tükürdü...

Marifet katili yakalamakmış gibi...

Marifet, topun ağzındaki bir demokratın öldürülmesini izlemekmiş gibi...

Tetiği çeken elin kişiliği, öğrenim durumu, anası, atası, yedi sinsilesi yine dökülecek ekranlarda...

Arkadaşları, akrabaları ne büyük şokta olduklarını söylüyorlar...

Psikologlar, cinayetin psikolojik nedenleri üzerinde duruyor, sakız çiğner gibi teori parçalıyorlar...

Arna cinayeti kimlerin, hangi güçlerin planladığı, bu güçlerin hangi makam, kademe, birimlerle irtibatlı olduğu açıklanmayacak...

Örneğin; JİTEM'in kurucusu Veli Küçük hazretlerinin "benim bu işle bir ilgim yok" açıklaması, bir yandan "Peki hangi işlerle ilgin var efendi?" sorusunu akıllara takarken, diğer yandan da devletin bir ton kontra

kurumunu bu çirkeften kurtarıverecek...

Veya kaşarlanmış faşist Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Zanlının Alperen Ocakları'yla bağı yok" ifadesi, faşistleri aklayıverecek...

Düne kadar Hrant Dink'i günah keçisi ve katli vacip adam ilân eden faşist medya, bir süre daha bu "menfur" saldırıyı kınayacak, Grup Yorum'un enstrümantal bir parçasını fona koyup alengirli-duygusal yorumlar yapacak...

Veya gazetelerinde "Katil Devlet Halka Hesap Verecek" sloganını "Katiller Devlete Hesap Verecek" diye yazıp devleti aklamaya çalışacak...

Kokuşmuşluğun tüm kademeleri, ikiyüzlülüğün, rezillik, utanmazlığın yeni bir kitabını yeniden yazacak...

Tıpkı Turan Dursun'da, Metin Göktepe'de, Musa Anter'de olduğu gibi...

Medya konuyu reytinglerine, Siyasiler de oy depolarına yeterince taşıdıklarına kanaat getirdikten sonra olayı unutturmaya çalışacaklar...

Ateş düştüğü yeri yakacak...

Sol, ilerici, demokrat çevrelerin zihinlerinde, gazete ofislerinde, mücadelelerinde bir Hrant Dink yaşayacak...

Bu bir öfke, belki de isyan yazısıdır...

Yapılanlar ve yapılması gerekenler üzerine bir ton söz söylemeyecek buna şu anda dermanı olmadığı için...

Bu yazı, içinden geçenleri yazdı....

Yeter artık!

Ölen hep biz mi olacağız!

Yetti be! Yetti...



E.K.i.M KÜLTÜR SANAT ÜRETİM MERKEZİ KOL FAALİYETLERİ BAŞLADI!



E.K.i.M. KURSLARI YENİ BİNAMIZDA BAŞLAMIŞTIR, İLGİ DUYANLAR KAYIT YAPTIRABİLİRLER.
Bilgi için: 0542 859 35 10
Adres: Şehit Sırtı, Hasan Sokak No:5 Kızıbaşı Lefkoşa

Kıvılcım Yayıncılık Tarafından Yayınlanan Kitap ve Broşür Listesi: Bu yayınlara ulaşmak isteyen okurlarımız gazetemizin telefonlarından (0392 22 70 680) bizlere ulaşabilirler.

Hamur Kağıda Ciltli Yayınlar:

- Kıbrıs Sorunu. 120 Sayfa. 5 YTL.
- Bilgisayar Çağında İnternet'in Ağında. Nusret Şen. 94 Sayfa. 4 YTL.
- Bir Öncelliğin Ne Önemi Var Ki?. Nusret Şen. 78 Sayfa. 4 YTL.
- Bir Sovyet Otomatik Fabrikası. A. Erivanski. 86 Sayfa. 5 YTL.

Hamur Kağıda Broşürler:

- Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Milli Mesele I. Kitap. Ahmet B. 153 Sayfa. 4 YTL.
- Proletaryanın Emperyalizme Karşı Savaşımı ve Milli Mesele II. Kitap. Ahmet B. 112 Sayfa. 4 YTL.
- Tarihi Materyalizmin Çarpıtcılığında Zıtların Birliği. 49 Sayfa. 3 YTL.
- Bulgar İşçi Partisi (Komünist) V. Kongresinde Merkez Komitesi'nin Sunduğu Siyasi Rapor (19 Aralık 1948). Georgi Dimitrov. 70 Sayfa. 4 YTL.
- Kısa Dersler (Diyalektik, Ekonomik Yasaların

- Nesnelliği, Teori ve Pratik, Teori-Program-Strateji-Taktik-Devrim Aşamaları, Devrim ve Reform, Milli Mesele, Parti Kavramıyla İlgili Tezler, Parti Yapısıyla İlgili Tezler, Parti İşleyişleriyle İlgili Tezler, Partinin Gelişme Süreciyle İlgili Tezler). 25 Sayfa. 3 YTL.
- Rusya'da İşçi Sınıfı Hareketinin Gelişmesi ve Marksist Bir Parti İçin Mücadele (1870-1903). 46 Sayfa. 3 YTL.
- SBKP(B) Tarihi Kısa Ders'in Yayınlanması ile Bağlantılı Olarak Parti Propagandasının Örgütlenmesi Üzerine SBKP(B) M.K. Kararı. 25 Sayfa. 3 YTL.
- Stalin Komünizmdir, Stalin İnsanlıktır. 58 Sayfa. 3 YTL.
- Annan Planı, Strateji ve Taktik. 13 Sayfa. 2 YTL.
- Kıbrıs Sosyalist Partisi Programı ve Tüzüğü (I. Olağan Kongre'de Onaylanan Değişikliklerle). 43 Sayfa. 3 YTL.
- Kıbrıs Sosyalist Partisi I. Olağan Kongresi Faaliyet Raporu ve Mesajlar. 48 Sayfa. 3 YTL.

Vergisini Ödeyen Vatandaşın Maliye Bakanlığına Cevabı:



Vergimizi Ödüyorumuz, İşçi Sınıfının Verdiği Vergilerden Elde Edilen Kaynaklarla Sermaye Sınıfı Daha da Güçlendiriliyor!

Askersizleşme mi Dediniz?

YKP ve Yeşiller Partisi ortak deklarasyon yayınlayarak Lefkoşa'nın askersizleştirilmesi taleplerinde ortak amaç belirlediler ya, Talat'ın sözcüsü Hasan Erçakıca hemen devreye girerek Kıbrıs'ın askersizleştirilmesi talebini ortaya attı. Ve ardından da Kıbrıs'ın askersizleştirilmesinin Kıbrıs sorununa burjuva-emperyalist çözüm ortamında ulaşmayı hedef olarak gösterdi. Hatta dünyanın askersizleştirilmesinden bile söz ederek büyük bir demagojiye imza attı.

İlahi Erçakıca... Sen Kıbrıs'ın askersizleştirilmesinden söz ederken Annan Planı temelinde ön görülen askersizleştirmeyi anladığını neden açıkça ilan etmiyorsun. O Annan Planı ki adada İngiliz üslerinin varlığına dokunmaz. O Annan Planı ki TC ve Yunanistan'ın adada asker bulundurmasını öngörüyor. O Annan Planı ki İngiliz, TC ve



Yunanistan'ın garantörlüklerine dokunmaz. Senin askersizleştirme anlayışın ancak bu kadardır işte...

Kıbrıs'ta ve de dünyada askersizleştirmeyi sağlamanın yegane yolu tüm dünyada milletlerin, toplumların kardeşliğini sağlayacak, burjuva-emperyalist çıkarların kaynağı olan gerici savaflara son verecek, kapitalist üretimi ortadan kaldırarak dünya

komünist toplumu yaratacak bir düzenle olabileceğini neden halktan gizliyorsun da öyle demagojilerle yüz kere kıvırıyorsun?

Hasan Erçakıca kıvırmaya çalışsa da adada emperyalizm çıkarlarını savunanlar var oldukça askerlerin de var olacağını gizleyemez. Evet işçi, emekçi ve yoksul kesimlerin adadan

emperyalistleri defedeceği ve Kıbrıs'ta milliyetlerin kardeşliğini sağlayacağı düzen kurulsa da askerler olacaktır. Ancak işçi, emekçi ve yoksul kesimlerin düzeninde gerek yerli gerekse de yabancı emperyalist askerlere yer olmayacaktır bu topraklarda...

Kıbrıs'ta kardeşliği, özgürlüğü garanti altında tutmak ve üretilen refahın birkaç zengin elinde birikmesi amacıyla değil de tüm çalışan kesimlerin ihtiyaç ve refahını artıracak bir şekilde paylaşılmasını garanti altına alma amacıyla bu askerler olacaktır. Hem de halkın çıkarlarını korumak amacıyla halk tarafından oluşturulan askerler olacaktır bunlar. Ta ki bu topraklarda yaşayan bizler emperyalist tehditlerden kurtulana kadar. Ta ki dünyanın birçok ülkesinde sosyalizm sağlanana kadar. Ta ki sosyalizm ablukası yaratılana kadar.

Asgari Ücrette Meraklı Bekleyiş

Geçtiğimiz hafta başında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem basını bilgilendirdi. Bakan Adem yaptığı açıklamada Kıbrıs'ta çalışanların, özellikle de en az ücret alan kesimlerin daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek, asgari ücretin yerinde kalamayacağını söyledi.

Geçen Perşembe ilk toplantısını yapan komisyonun çalışmaları ise sert tartışmalara sahne olacağına sinyallerini veriyor. 5 işçi, 5 işveren ve 5 devlet temsilcisinin oluşturduğu komisyonda işveren kanadı yeni asgari ücrete gerek olmadığı ve yeni kriterleri kendilerinin belirleme istemiyle masaya otururken, işçi temsilcileri buna şiddetle karşı çıkarak yeni asgari ücretin netleşmesini



istiyor.

İşveren kanadının yaklaşımı sömürünün, yani azami karlarının daha da artırılması ve işçinin karnını doyuracak parayı bile alamamasına dönüktür. Zaten geçtiğimiz haftalarda İşveren Örgütleri verdikleri demeçlerle asgari ücretin artırılmamasını talep ediyorlardı.

İşçi temsilcilerinin ise bu noktada çok uyanık davranması ve asgari ücretin insanca yaşanabilecek seviyeye çıkartılması için taviz vermez bir tutum sergilemesi gerekiyor. İşçi kanadının asgari ücrette artış talebi konusunda netliğin

olmaması, asgari ücretle çalışan binlerce işçiyi endişelendirirken, bu endişe aynı zamanda sendika temsilcilerinin sırtına yüzlerce ailenin geçimi ve ekmek parasının sorumluluğunu yüklüyor. Oysa sendikaların asgari ücret seviyesini neye göre hesapladıklarını ve ne

olması gerektiğini işçilerle açıkça paylaşması gerekirken bu konuda berrak bir açıklamada bulunmamları onların işverenlerin taleplerine boyun eğeceği yönündedir.

İşçilerin komisyonda yer alan hükümet kanadından pek ümidi kalmadı. Hükümet kanadı ne kadar da asgari ücretin artırılmasını istediklerini söyleseler de göstergeler geçmişte olduğu gibi bugün de patron kanadının yanında yer alacağı yönündedir.

Sadece ev kiralılarının en aşağı 700 YTL olduğu Kıbrıs'ta asgari ücret halen 860 YTL.

Balkan London Çalışanları Eylemde



Balkan London çalışanları, 30 Ocak'ta kapanacak olan şirketin tazminatlarını bile vermeden kendilerini mağdur ettiğini belirterek geçtiğimiz hafta eylem düzenledi. İşverenin 70 işçiyi haklarını aldığına dair imza attırmak istediğini de açıklayan işçiler, gaspedilen haklarının takipçisi olacaklarının altını çizdiler.

Küresel Isınmada Yeni Bulgular

İngiliz iklim uzmanlarına göre küresel ısınma tahmin edilenden daha önce etkisini gösterecek.

İngiltere'de önde gelen iklim uzmanlarından oluşan Bakanlıklar Arası İklim Değişimi Paneli'nin Dördüncü Değerlendirme Raporu'nun taslağı küresel ısınma konusunda alarm çanlarını çalıyor. Rapora göre önümüzdeki 100 yılda deniz seviyesi en az yarım metre yükselecek, çok yüksek dağlar haricinde bulunan karlar yok olacak, çöller artacak, okyanuslardaki asit oranı artacağından bir dizi okyanus bitkisi yok olacak, Avrupa'da azgın sıcaklar normal bir hal alacak.

Rapor ayrıca küresel ısınma nedeni ile tropik ve deniz seviyesine yakın yerlerin sular altında kalacağını ve bu nedenle milyonlarca insanın göç etmek zorunda kalacağını yazıyor. Bu son raporun özelliği, küresel ısınma konusunda dünya çapında yapılan araştırma sonuçlarının her birinin teker teker tartışıldıktan sonra rapora eklendiğidir. Raporun her cümlesinin bilimciler tarafından konsensus oluşturulduktan sonra yayınlanmaya hazırlanması. Yani rapor en iyimser sonuçları açıklıyor. Bazı araştırmacılar ise deniz seviyesinin karların ve de kutupların erimesi ile 5 metre yükseleceğine inanıyor.

Rapor son 13 yılın 12 yılında sıcaklıkların en yüksek sıcaklıklar olmasını, 3 kilometre derinlikteki okyanus sıcaklığının sürekli olarak artmasını, buzulların sürekli olarak incelmelerini ve her yıl deniz seviyesinin 2 milimetre yükselmesini, soğuk günlerin ve gecelerin gittikçe

azalmasını ve sıcak günlerin ve gecelerin gittikçe artmasını veri olarak gösteriyor. Tüm bunların sadece 0.6 santigrat derece küresel ısınma ile gerçekleştiği ve 2100 yılına kadar küresel sıcaklığın 3 santigrat derece artacağı dikkat çekiliyor.

Uzmanlar Paneli'nin daha önceki raporları "olasılık"lardan söz ederken bu son Rapor olasılık kelimesini mümkün olduğu kadar azaltmıştır.

Rapor ayrıca karbondioksit miktarının artmasını kontrol altına alamama tehlikesine işaret ediyor. Bilindiği gibi Kyoto anlaşması ile birçok ülke karbondioksit emisyonunu sınırlandırmak için anlaşmaya varmıştı. Ancak ABD ve bazı büyük endüstriyel ekonomiye sahip ülkeler buna imza atmayı ret etmişlerdi. Karbondioksit miktarının kontrol altına alınmaması durumunda küresel felaketin kaçınılmaz olduğu da raporda dile getiriliyor.

Raporun alarm çanları çalmasına karşın birçok küresel tekel şirketleri karbondioksit emisyonu kısıtlamalarından dolayı azami karlarının azalmaması için geri bıraktıkları ülkelere fabrikalarını kurmakta böylece de Kyoto anlaşması çerçevesine uyduklarını ilan ederek hem kedilerini hem de kamuoyunu aldatmaya çalışıyorlar.

Özellikle de petrol tüketiminin kısıtlanmasına ve toplu taşımacılığa geçilmesi yerine özel araç kullanımı artırılabilmekte, böylece de küresel ısınma sayesinde gerek araba sektörü, gerek petrol firmaları gerekse de bankalar azami karlarını sürdürmeye devam ediyorlar.



Filipinler'de Nestle Fabrikasında Süresiz Grev

Emeklilik haklarını almak amacıyla Nestle'nin Kabuyao fabrikası 600 çalışanı ve aileleri süresiz greve gitti. Grev 5 yıl önce başlatılan mücadelenin yıl dönümüne denk getirildi.

Filipin İlaç ve Yiyecek Sektörü Sendikası üyesi işçiler 2002 yılında emeklilik haklarının tanınması talebiyle greve gitmişlerdi. Nestle firması emeklilik hakkının toplu iş sözleşmesine eklenmesini ret etmişti ve greve giden işçilerin birçoğunu da işten atmıştı. İşverenin bu tavır karşısında işçilerin militan eylemleri



artmış ve işçileri temsil eden sendika liderine 2005 yılında suikast düzenlenmişti.

Ancak İsviçre firması Nestle işçileri tüm bu öldürmelere ve polis saldırılarına rağmen mücadelerinde devam ettiler ve 2006 Ağustos'unda firmaya karşı Yüksek Mahkeme'de açtıkları davayı kazanmışlardı.

İşçilerin son grevi Nestle firmasının mahkeme kararına rağmen emekliliği toplu iş sözleşmesinin bir parçası olarak ele almama konusundaki tavır nedeni yapıyor.



British Airways İşçileri Greve Hazırlanıyor

British Airways (BA) uçak şirketinin kabin çalışanlarını temsil eden TGW sendikası toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılmaması nedeniyle 29, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde ve aynı şekilde anlaşmaya varılmaması halinde 5, 6 ve 7, ve de ertesini hafta 12, 13 ve 14 Şubat tarihlerinde greve gidileceğini açıkladı.

Toplu iş sözleşmelerinde çıban başı hastalık izni ve personel eksikliği konuları oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan sendika

sözcüsü işverenin uzlaşmaz tavır nedeni ile greve gidileceğini ve 11 bin kabin çalışanından yüzde 96 greve gitme kararı çıktığını söyledi.

Sendika sözcüsü kabin çalışanlarının personel eksikliği nedeni ile müşterileri memnun etmek için hasta oldukları günlerde dahi canla ve başla çalıştığını ancak işverenlerin bunu görmezlikten geldiğini dile getirdi.

İşveren ise işçilerin hastalık izin günlerini azaltarak "verimli" çalışma yaratmaya çalıştıklarını söylerken hasta işçilerin işlemek zorunda bırakıldıklarını görmezlikten geliyor.

BA çalışanları ise sorunun kaynağının şirketin gerek bagaj grevi gerekse de kötü hava koşulları nedeni ile uçuş yapamadığından kaynaklanan

kayıplarını azaltmak ve azami karlarını korumak

amacıyla aynı miktarda işçilerle daha fazla sefer yapmaya ve hizmet vermeye çalıştığını vurguladılar.

1-800-Airways

Geçtiğimiz yıl da BA çalışanları işverenin uzlaşmaz tutumu nedeni ile greve gitmişlerdi. Grev sonucunda varılan uzlaşmada çalışanların hastalık izinleri de kısıtlanmıştı. Ancak BA geçen yıl öngörülen hastalık izinlerini daha da kısımaya çalışıyor. Ücretlerde ise resmi enflasyon seviyesinde bir artış önererek çalışanların alım gücünü kısımaya çalışıyor.

İlaç Tekeli Pfizer 10 Bin İşçi Durduruyor

Dünyanın en büyük ilaç tekeli Pfizer karlarını artırmak amacıyla bir dizi fabrikayı kapayacağını ve 10 bin işçiyi işten durduracağını açıkladı.

Pfizer firması ilaç patentlerinin korunması sayesinde tekel karlar elde ederken mevcut yasalar çerçevesinde bazı patentleri koruma altına alamadığını ve bu nedenle de karlarının arzu ettiği seviyede olmadığını açıkladı.

Firma 10 bin işçinin çalışan işgücünün yüzde onunu temsil ettiğini ve Avrupa satış sektöründe çalışanları yüzde 20 oranında azaltacağını geriye kalanların da dünyanın diğer merkezlerinde olduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük ilaç firması ayrıca ABD ve Avrupa'da bulunan bir dizi arge (araştırma geliştirme) merkezlerini de kapatacağını açıkladı. Pfizer genel müdürü işçi kıyımı ile karlarını yılda 2 milyar ABD doları artıracığını açıkladıktan sonra hisse sahiplerinin bu girişim ile gurur duyması gerektiğini söyledi.

Globalleşme sayesinde arge merkezleri ile fabrikalarını çok ucuz işgücü olan Hindistan ve Çin gibi ülkelere taşıyan Pfizer dünyanın en büyük ilaç tekeli olmaya devam etmede iddialı.

2006 yılında gelirlerinin 48.4 milyar

ABD doları olduğunu açıklayan Pfizer, 2007'de hisse sahiplerine 10 bin işçiyi işten atarak güvence verdi.

Etkin kolesterol hapları olan Lipitor'un tekelini tutan Pfizer 2010 yılında bu tekel patenti sona erdiğinde yeni bir hapla piyasaya çıkacağını da açıkladı. Firma sadece Lipitor satışlarından 3.34 milyar ABD doları gelir elde etti.

Globalleşmenin faydalarından sürekli söz eden tekellerin gerçek amaçlarının kendilerine ve zengin hisse sahiplerine azami karlar getirmek olduğu artık gün geçtikçe su yüzüne çıkıyor.

Kıbrıs'ın global dünyada yerini almasını savunanlar ülkeyi Pfizer gibi büyük tekelere peşkeş çekme hayalleri ile yaşıyorlar. Binlerce işsiz bulunduğu Kıbrıs dünya tekelleri için hazır ucuz işgücü olarak duruyor.

Özellikle de özel sektörde sendikalaşmamış işçiler dikkate alındığında bu durum tekeller için biçilmiş bir kaftan! Dolayısı ile gerek güney gerekse de kuzey Kıbrıs'ta mevcut rejimler özel sektörde çalışan işçileri mümkün olduğu kadar sendikasız tutmaya gayret gösteriyorlar. Çünkü sendikalı işçiler daha iyi yaşam koşulları için sermaye sahiplerinin işçilerin sırtından elde ettiği karları azaltmayı hedefliyorlar.



Kutlay Erk, CTP'nin Ekonomi Politikası

Geçen hafta Yenidüzen gazetesindeki köşe yazısında Kutlay Erk CTP'nin ekonomi politikasının çerçevesini çizdi.

Kutlay Erk "tüm sorunların anası Kıbrıs sorunudur, Kıbrıs sorunu çözülmedikçe sorunlara kökten ve sürdürülebilir çözümler bulmak ve uygulamak kolay değildir" diyerek Kıbrıs sorununda burjuva-emperyalist çözümün her derde deva olacağını dillendiriyor.

Denктаş-UBP yönetiminin uzun süre TC kaynakları ile kuzey Kıbrıs'ı yönettiğini doğru olarak söylese de bu yönetim tarzının sadece Kıbrıs'ta uygulanmadığını büyük emperyalist ülkelerin siyaseti ve stratejisine uyan ülkelerde de uygulandığını gizliyor. Kıbrıs Cumhuriyeti de uzun zaman aynı yöntemlerle yönetilmedi mi? 1960-1990 döneminde "dış yardımlar" sayesinde Kıbrıs'a para akıtılmadı mı? Azıcık tarih ve ekonomi bilgisi olan herkes bunu rahatça görebiliyor ancak Kutlay Erk bunu göremiyor.

CTP hükümetinin aynı yöntemle çalışmadığını iddia eden Erk Kıbrıs'ta olası bir burjuva-emperyalist anlaşmadan kaynaklanan toprak ve inşaat sektöründeki patlamayı "etkin iş ve yatırım piyasası yaratmak" olarak

değerlendiriyor. Gerçekten de kuzey Kıbrıs'a akan özel yatırımcı yabancı paraların kaynağının nereden geldiği belli olmayan odaklardan kaynaklandığı ve terim yerindeyse inşaat sektörü aracılığı ile kara paraların bir güzel aklandığı bir sektör olarak hareketlilik yaşandığı artık gün gibi ortadadır. Tam bu noktada Kutlay Erk haklıdır. CTP inşaat sektörü ile "etkin iş ve yatırım piyasası yaratmak" amacıyla gerek Türkiye'den, gerek İngiltere'den gerekse de İsrail'den bir dizi nereden elde edildiği belli olmayan sermayeye kapıları açtı. Türkiye, AB veya ABD'de kökleşmiş şirketlerin ve finans şirketlerinin neden kuzey Kıbrıs'a yatırım yapmadığını ama kaynağının nereden geldiği belli olmayan sıcak para sahiplerinin neden kuzey Kıbrıs'a geldiğini Kutlay Erk sorma zahmetine dahi katlanmıyor.

Tabii Kutlay Erk kapıların açılması ile güneyde çalışan 5-8 bin civarında işçinin kuzeye getirdiği parayı

unutuyor ve bunu CTP'nin "etkin iş ve yatırım piyasası yaratmak" olarak adlandırıyor. Oysa güney Kıbrıs'a çalışmaya giden işçiler zorunlu olarak oralara gidiyorlar. Tıpkı eskiden İngiltere, Kanada ya da Avustralya'ya gidenler gibi... Güney'de çalışan işçiler geçimlerini Kuzey'de kazanamadıkları için sabahın köründe yollara düşüyorlar ve gecenin köründe de evlerine varıyorlar.

Kutlay Erk bir işadamı olarak "sosyal adaleti ve sosyal pazar ekonomisini birleştirme"den söz ediyor. İşverene göre sosyal adalet işçinin zor şartlar altında çalışması ve patronlara azami karlar sağlamasıdır. "Patron kazanacak ki işçi de kazansın" söylemi buna dayanmaktadır. Tabii Erk bunu "sosyal adaleti ve sosyal pazar ekonomisini birleştirme" şeklinde süsleyerek söylüyor. "Sosyal pazar ekonomisi" denilen ekonominin tamamına bir burjuva-emperyalist ekonomi olduğu, işçileri limon gibi sıkıp suyunu çıkardığı sonra da posasını attığı bir ekonomidir...

Sosyal olmayan pazar ekonomisi mi vardır? Bugünkü pazar ekonomisi tamamiyle sosyal bir faaliyetdir. Ancak üretimi sosyal olmasına karşın

üretimden ortaya

çıkan ürünlerin birkaç kişinin elinde birikmesi vardır bu sosyal pazar ekonomisinde... Yani çalışan ürettiğini karşılığını almıyor. Yani çalışanın ürettiğine patronlar el koyuyor. Ve Erk bize bunun adil olduğunu söylüyor!

Erk "uygulanacak reformlar, ülkede sosyal korunmayı yenilemeye, güçlendirmeye ve çağdaşlaştırmaya yönelik olacak, ve fakat, bireysel ve toplumsal refahı zayıflatmayacak" şekilde olmalıdır diyor. Ve istihdam oligusunu buna bağlayarak kamu sektöründe çalışanların sayısını azaltarak ve özel sektörde çalışanların sayısını artırarak "çağdaşlaşmaya" ulaşılacağı safsatasını ileri sürüyor. Erk "çağdaşlaşma"dan söz ederken devlet kapitalizminden değil liberal kapitalizmden söz ediyor.

"Gençleri potansiyel çalışan olarak görmemek, onları potansiyel işveren, girişimci olmaya yönlendirilmek ve bu yönlendirmeyi de kamu bankaları marifetiyle mali olanaklarla

desteklenmek" olarak sunduğu bu ekonomi politika uzun yıllardır hem ileri kapitalist ülkelerde hem de bu ülkelere bağlı geri bırakılmış ülkelerde uygulanan bir yöntem olduğunu bilmiyormuş gibi bize bunları "yeni politikalar" olarak sunmaya çalışıyor. Başka ülkeleri hiç bilmesek bile 2001 yılında yaşanan TL devalüasyonu ile medyaya yansıyan haberler sayesinde Kıbrıs'ın kuzeyini kontrol altında tutan TC'nin bu düşük kredilerle "işveren" yaratma girişimleri yaptığını en azından biliyoruz. Eminiz ki Kutlay Erk de bunu biliyor.

Bugünkü köhnemiş "çağdaş" üretim, yani kapitalizm şartlarında herkesin işveren olamayacağı, işçi sömürsü olmadan bu düzenin çarklarının dönmeyeceği gerçeği karşısında Erk "sosyal adaletten" söz edecek kadar ileri gidiyor. Ve bu ortamda işsizliğin ve de göçmen işçi çalıştırma yönteminin çalışanların ücretlerini aşağıya çekmede daima bir araç olarak kullanıldığı Kutlay Erk ve CTP tarafından unutuluyor!

Emeklilerin ya da memurların (öğretmenlerin, mühendislerin, teknisyenlerin, vs.) ikinci bir iş yapmasına karşı düşmanca tavır sergileyen Cenk Mutluyakalı'dan sonra Kutlay Erk de aynı yaklaşımı sergiliyor. Bu insanların neden ikinci bir iş yapmaya itildiklerinin nedenlerini incelemek yerine onları işsizlik sorununun kaynağı olarak göstermek için kolay tarafı. İkinci iş yapan gerek memurların gerekse de emeklilerin kendi ve ailelerinin geçimi nedeni ile buna zorlandıklarını görmezden geliyorlar. Kamu sektörü çalışanlarına iyi bir maaş vermeyen (iyi bir maaş vermiş olsaydı bu insanlar ikinci bir işte çalışmaya ihtiyaç duymayacaktı) topluma fayda sağlayacak tam gün çalışma koşulları yaratmayan CTP hükümeti ikinci iş yapan gerek memurlara gerekse de emeklilere suçu yüklüyor.

Durum sadece bundan ibaret de değildir. Bu durum, yani ikinci iş yapan gerek memurlar gerekse de emekliler, özel sektörün de işine gelmektedir. Ve Kutlay Erk bir işveren olarak bunu çok daha iyi görüyor. Patronlar, sermaye sahipleri, bu memurlar ve emekliler sayesinde ehli, tecrübeli bir dizi elemanı çok daha ucuza çalıştırarak karlarına karlar katarken işsiz gençlere dönüp bakmıyorlar bile... Hele de bu kesimlerin birçoğu memur olduğundan dolayı nakit olarak çalıştığı için sermaye çevreleri hem vergiden hem de sigorta yatırımlarından da kurtuluyorlar. Yani vergileri ve sigorta yatırımlarını kendi ceplerine indiriyorlar. Dolayısı ile bu durum, yani ikinci iş yapan gerek memurlar gerekse de emekliler, Kutlay Erk ve CTP'nin iddia ettiği gibi "emeğin



emeği sömürmesi" değildir. Buna kapitalizmde patronların emekçiler arasında iş piyasasında rekabet yaratması denir. Çalışanlar işsiz kalmamak için, yaşamlarını sürdürebilmek için patronların oyununa geliyorlar ve ortalama ücretin çok altında çalışmaya zorlanıyorlar. Deyim yerindeyse çalışanlar ekmeğe aslanın ağzında değil aslanın karnında ulaşmaya çalışıyorlar (burada aslan ise sermaye sahipleridir).

Erk'in önerdiği reformlar sadece bununla kalmıyor. Erk "işsizliğin ve özel sektörde düşük ücretlerin bir nedeni de kaçak ve kayıt dışı işgücüdür" diyor ve sonra da "işgücünü kayıtlı yapmanın işverene zahmeti ve maliyeti yüksek" diyerek işverenlere kolaylık sağlanmasını istiyor.

Özellikle özel sektördeki düşük ücretlerin kaynağı kayıt dışı işgücünden kaynaklanmıyor. Özel sektörde çalışanların örgütsüz ve sendikasıız olmasından dolayı haklarını talep edememekten kaynaklanıyor. Özel sektörde çalışan onbinlerce işçi göçmen dahi olsa sendikalaşmış olsaydı böyle düşük ücretle çalışan işçi ile karşılaşmazdık. Kamu çalışanlarına bir bakın Sayın Erk. Neden kamu çalışanlarının ücretleri daha iyi? CTP istediğinden dolayı mı? Yoksa patronlar istediklerinden dolayı mı? Ya da TC, ABD, AB istediğinden dolayı mı? Kamu çalışanları sendikalarında örgütlüdürler ve haklarını bu örgütlenme sayesinde yani senin deyimin ile sendikalar aracılığı ile yaratılan "sinerji" sayesinde bir işveren olan hükümete karşı başarılı mücadele yürütebiliyorlar.

Birçok işçi sendikasını etkisi altında tutan CTP yıllardır hükümette olduğu halde neden bu sendikalar aracılığı ile bu özel sektörde çalışanları sendikalaştırmak için adım atmıyor? Çünkü CTP emeğin partisi olmaktan çoktan vazgeçti de ondan!

Tüm bu yaklaşımlar CTP'nin ekonomi politikalarının sosyal adalet getirmeye yönelik değil de sermaye sahiplerini memnun etmeye yönelik olduğunu, işçileri örgütsüzleştirme yönelik olduğunu çok açık bir kanıttır.

YANIT İSTİYORUZ

Bir süredir Anayasa'nın geçici 10. maddesine güya "solcu" bir karşı çıkış amacıyla yola çıkan gençlik örgütleriyle yapılan toplantılardan sonuç alınmadığını ve izlenmesi salık verilen siyasi çizginin işgal ve emperyalizme zarar vermekten uzak olduğunu, aksine onun işine yaradığını gerekçe göstererek başlatılan kampanyaya dahil olmayacağımızı ilân etmiştik.

İlerleyen süreç, bu kararımızda ne kadar haklı olduğumuzu göstermiştir.

Lokmacı köprüsü komedisinde Cumhurbaşkanı'nı paylayıp ağırlığını hissettiren TSK'nın "otorite bizde, bizim kontrolümüzde istediğiniz rolü oynayın" mesajını vermesi, toplumda gittikçe yükselen işgale karşı tepkinin önünü "bir şekliyle" almanın ifadesiydi.

Bu olayın peşine ve hiç de tesadüfi olmayan bir şekilde Başbakan Ferdi Sabit Soyer'in polis ve itfaiyenin sivil bağlanması için önümüzdeki ay meclise yasa teklifi götüreceklerini açıklaması, yapılmak istenen makyajın habercisidir.

TC ile kuzey Kıbrıs yöneticilerinin hedefi, ülkedeki işgal ve sonuçlarını elbirliği ile çıkartacakları "yasalarla" kamufle etmektir.

Dolayısıyla Soyer'in "sivilleşiyoruz", "demokratikleşiyoruz" açıklamaları da bu göz boyama ve siyasi uyanıklığa sahip olmayan kesimleri kendi potasında eritme amaçlıdır.

Sorunu, esas köken olan emperyalizmle mücadeleden sıyrıp sanki mesele hukuki, anayasal bir sorunmuş gibi 10. maddelerle sınırlamak da tam olarak TC-KKTC yeni taktiğinin dümenine su taşımaktadır.

Gençlik örgütlerinin deklarasyonun bir yerine eğreti bir şekilde yerleştirdikleri, bunu zorunlu hissettikleri açıkça belli olan "ve ada tüm yabancı ordulardan arındırılmalıdır" ibaresi de deklarasyonun geneline hakim talepler ve taleplerin yöneltildiği güçler dikkate alındığında sulandırılmakta ve önemsizleştirilmektedir.

Keza, örgütlerin Kıbrıs gazetesi yazarı Hasan Hastürer'e yolladıkları ortak mektup, bunun ilk sinyallerini vermektedir.

Mektupta; **"Tamamen daha sivil ve demokratik bir toplum ve**

yönetime ulaşma amacıyla başlattığımız bu mücadelemizin, ne yazık ki bazı çevreler tarafından her zaman olduğu gibi Türkiye düşmanlığı noktasına çekilmeye çalışılmasını (...) üzüntüyle takip etmekteyiz" ve devamında; **"Şunun iyice anlaşılması gerekir ki bizler ne Kıbrıs'ta ne de Türkiye'deki hükümet ya da kurumları rencide edici ya da dışlayıcı tavırla değil, tüm bu kurumlara saygı çerçevesinde kendi evini düzeltmeye çalışan bir hareket içindeyiz"** ifadeleri bunun en açık örnekleridir!

Bazı gerici-milliyetçi çevreler 10. madde konusunda yapılan kampanyayı TC düşmanlığı olarak lanse etse de yapılan bu girişim bir makyaj yenileme girişimidir.

Ankara-KKTC "yeni demokratik makyaj" taktiğinin ise bu anlamda yoğun bir şekilde teşhir edilmesi gerekirken, CTP-Ankara taktiğine tamamiyle emperyalizmden bağımsız olamayan politikalar nedeniyle destek olunmaktadır.

Bu durum, KSP Gençlik Birimi'nin toplantı sürecinde ve devamında yayınladığı basın açıklamasındaki uyarılarını ve eleştirilerini haklı çıkarmıştır.

Bir yanda Kıbrıs Türk halkının iradesinin varlığını kabul etmek, öte yanda ise eleştirilerimize hedef olan dostların kimilerinden partimizin Gençlik Birimi'ne çok sert tepkiler gelmiştir ve gelmektedir.

Neden?

Açıklamamızda emperyalizmle hesaplaşmayı bir yana bırakarak, dahası onu gündemine bile almayarak mevcut rejimin sınırlarını dahi zorlamadan, adeta mevcut sınırlar korunmak istenircesine solculuk yapmak, halkı kandırmak demektir dediğimiz için.

Tüm yabancı üs ve askerler adadan atılacaklarsa, neden gerici bir belge olan KKTC anayasası da lağvedilmiyor da anayasa korunarak tadilata gidiliyor, bu bir çelişkidir dediğimiz için.

Türkler'in iradesini kayıt altına alma çağrısı, en basit ifadeyle kafa karışıklığı veya iradenin ipotek altında oluşunun acemice itirafıdır dediğimiz için.

Ancak birtakım örgütlerden arkadaşlar, sorunları ve hiddetlerinin nedenleri tam da bunlar olmasına rağmen, başka

bahaneler üreterek bir saldırı kampanyası başlatmışlardır.

Öne sürdüğümüz ve haklı olduğumuza inandığımız görüşlerimize en ufak bir eleştiri getirmeden "Deklerasyon taslağını yayınladınız!" diye ortalığı birbirine katmışlardır.

KSP Gençlik Birimi, basın açıklamasını ve olayla ilgili Sosyalist Gençlik ekindeki değerlendirme yazısını örgütlerin deklarasyonu basına açıklamasından sonra yayınlamıştır, dolayısıyla ortada taslak deklarasyonun açıklanması gibi bir durum yoktur, bu bir!

Kaldı ki KSP Gençlik Birimi, taslak dahi olsa, hatalı görüşler içeren bir belgeyi halkla paylaşmayı ve bunu eleştirmeyi sakıncalı değil, aksine faydalı bir faaliyet olarak görür, bu iki!

Evet KSP Gençlik Birimi olarak bize ulaştırılan taslak yazının deklarasyonun son hali olduğu belirtilmişti. Ancak bizler yine de deklarasyonun son haline bir daha bakmamız gerekirdi. Ve arkadaşlara bizlere bunu hatırlattıkları için teşekkür ederiz. Yine de deklarasyonun son hali taslakta ele aldığımız konulardaki yaklaşımlarda değişiklik olmadığını açıkça göstermektedir.

Şeffaflık ve demokrasiden bahsedenlerin taslak metinlerden tutun da toplantı tutanaklarına kadar halktan gizleyecekleri şeylerin olmaması gerekir, bu üç!

Sanki gizli bir faaliyet yürütülmüş de, herkesin bilmemesi gerekenler ifşa edilmiş havası yaratanlar, öncelikle toplantıya elini kolunu sallayarak giren ve katılımcıları bir sendika binasının toplantı salonunda kameraya çekme cürretinde bulunan sivil polisleri toplantıdan çıkartmalıydılar, işkembeden gizlilik oyunları oynamamalıydılar, bu dört!

KSP'yi ve gençlik örgütünü siyasal ahlaksızlıkla suçlayan ve karalamaya kalkışan akıldaneler, öncelikle kendilerinin kaç tane parti ve siyaset değiştirdiklerinin, sağdan sola, soldan sağa nasıl koşuşturup durduklarının izahını yapmalı, ondan sonra ahlak kelimesini ağızlarına almalıydılar, bu da beş!

Ortada "bürokrasi krizi" yaratacak nedenler yoktur.

Olduğunu kabul etsek bile, arkadaşların öfkesinin nedeninin bu

olmadığı açıktır.

Bu arkadaşların "BM gözetiminde, AB üyesi, federal, garantörlü Kıbrıs" stratejileri iflas etmiş ve fena halde köşeye sıkışmışlardır.

KSP Gençlik Birimi'nin son olayda takındığı tavır ve eleştirilerinin doğruluğu bu arkadaşların da malumu olmuştur ancak ne yardan ne de serden geçebilen zihniyet, anti-emperyalist, devrimci bir siyasete sahip olamamanın, siyasi sıkışmışlığın ve üretemeyişin faturasını "taslak yayımlandı" gibi tuhaf bahanelerle yaygaralar kopartarak KSP'ye kesmeye çalışmaktadır.

Bizim problemimiz, taslak veya asıl metnin yayınlanıp yayınlanmaması değildir.

Bizim derdimiz, KSP Gençlik Birimi'nin ortaya koyduğu görüş ve eleştirileri hakkında yorum yapılmaktan köşe bucak kaçınılmasıdır!

Buradan arkadaşlara soruyor ve samimi bir şekilde yanıt istiyoruz;

· KSP Gençlik Birimi'nin siyasi olarak deklarasyona getirdiği eleştiriler doğru mudur, değil midir?

· KSP'nin eleştirileri haksızsa, halka olan sorumluluktan kaynaklı olarak bu eleştirilerin haksızlığının bilimsel bir temelde kanıtlanması gerekmez mi?

· KSP Gençlik Birimi'ne püskürülen ateşin nedeni, sadece teknik alanda yaratılan sorun mudur, yoksa görüşlerin ve eleştirilerin haklılığının içten içe kabul edilip yanıltan bir an önce dönme erdemini gösterememek midir?

· Arkadaşlarımız, KSP Gençlik Birimi'nin eleştirilerine ne zaman tutarlı, ciddi ve samimi bir karşı eleştiri getireceklerdir? Hiç eleştiri getirmeyeceklerse, bu sükûtu ikrar mı saymak gerekir?

Suni gündem yaratıp bir kaşık suda yaygara kopartan arkadaşlardan sorularımıza ve eleştirilerimize yanıt istiyoruz, uyduruk bahanelerle gereksiz polemiklere girmek değil!

**Kıbrıs Sosyalist Partisi
Gençlik Birimi (a)**

**Gençlik Birimi Sekreteri
Kamil İncirlili**

Kıbrıs'ta



Haftalık Siyasi Gazete



SOSYALIST GERÇEK

Sahibi: Kıvılcım LTD.

Posta Adresi: Şht. Sıtkı Hasan Sok.

No:5 Kızılbaz Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 70 680

Fax: 0392 22 70 681

Basıldığı Yer: Toplumcu LTD.

Adres: Cengizhan Sok. No:7

K.Çiftlik Lefkoşa Kıbrıs

Tel: 0392 22 74 872

Web: <http://www.KibristaSosyalistGercek.net> E-mail: info@KibristaSosyalistGercek.net